

KERSTMORGEN - *Puer natus est*



Thema: Jezus wordt geboren, een nieuw begin N.a.v. Lucas 2:1-21

Aanvang eredienst:	10.00 uur	De kleur van Kerstmorgen - <i>Puer natus est</i> - is WIT met symbool Menorah	
Voorganger	Ds. M.J.T.Burema	Orgel:	Henny Visscher-Roersen
Ouderling van dienst:	Dhr Nico Jonker	Lectoren:	Ria Rijsburger
Collecten:	Diaconie en kerk		

Woord van welkom



Aansteken kaarsen, uitspreken van gedicht door Jesse en of Mats

De kaars van Kerst, die mag nu aan
Laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan
De Koning is geboren!

Zingen: Lied 477: 1, 3 en 4

Worden we stil.....

Bemoediging, groet en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: God, die draagt de wereld in Zijn hand
A: en die ons trouw is tot in eeuwigheid!

V: De Heer is met U allen.
A: Ook met U zij de Heer

V: Kom tot ons God, naar U gaat ons verlangen uit
A: Wek op uw kracht en schenk ons nieuwe adem
V: Kom tot ons God, dat Gij ons raakt met de kracht van uw liefde
A: Kom tot ons God - wek op uw kracht
V: Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede
A: Kom tot ons God - wek op uw kracht
V: dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht
A: Kom tot ons God - wek op uw kracht
Amen

Kindermoment door de KND-leiding en zingen

Projectlied

melodie van Away in a manger

Dank God onze Vader , Hij heeft iets bedacht,
een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.
Hij komt naar de wereld . In Jozefs gezin
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,
de zoon van Maria, die Israël redt.
Hij komt bij de mensen ; God zelf wordt een kind
dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

Ons gebed voor de nood van de wereld.....

Glorialied: **Lied 487**

` Ter overweging.....`

Zingen: **Lied 478: 1 en 4**

Gebed om Geestkracht

Lezing: **Jesaja 52: 7 -10**

Zingen: **Lied 749: 2**

Lezing: **Lucas 2: 1 - 21**

Zingen: Lied 481: 1 en 3

Overdenking

Zingen: **Lied 476**

Dankgebed en voorbede, stil gebed en `Onze Vader` gezongen: **Lied 1006**



Delen van onze gaven digitaal of in het mandje in de hal van de kerk

Diaconie en kerk

Kinderen komen uit de nevendienst

Slotlied: `Ere zij God....`

Als gezegende mensen mogen we gaan....